

Η “αναίδεια” της εξουσίας και η “διαστρέβλωση” της πραγματικότητας

«*Nemo autem regere potest nisi qui et regi*» σημείωνε ο Ρωμαίος φιλόσοφος Σενέκας (4-65 μ.Χ. αι). Δηλαδή «κανείς δεν μπορεί να διοικήσει αν δεν είναι δυνατόν να τον διοικήσουν». Και η ρήση αυτή παρουσιάζεται και στις μέρες μας τόσο επίκαιρη, όσο ποτέ άλλοτε.

Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να ασκήσει χρηστή και γόνιμη πολιτική, να διοικήσει, να λύσει προβλήματα και να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης όταν ο ίδιος δεν μπόρεσε ποτέ να διοικηθεί. Αφορμή για την παραπάνω συλλογιστική μου έδωσε ο διάλογος που είχα με έναν γιατρό ενός μεγάλου Νοσοκομείου της Αττικής. Στη συζήτησή μας για τα προβλήματα του ΕΣΥ, ο λόγος έφτασε και στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, ο οποίος στο παρελθόν είχε αναπτύξει έντονη δράση στο Νοσοκομείο, όπου υπηρετούσε ο εν λόγω γιατρός. «*Ο Πολάκης ήταν πάντοτε έτοιμος να τσακωθεί. Όσες φορές ερχόταν κάποιος πολιτικός και μαζεύομασταν στο αμφιθέατρο, δεν τον άφηνε να σταυρώσει κουβέντα. Επίθεση κατά μέτωπον, με φωνές και φασαρίες. Κανείς από τους επισήμους δεν έμενε... κανένας διάλογος δεν γινότανε, και φυσικά τα προβλήματα παραμένανε*», μου ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δεν έχει συνδικαλιστική δράση, και είμαι σίγουρος πως δεν έχει πολιτική εμπάθεια απέναντι στον κ. αναπλ. Υπουργό. Απλά μετέφερε την εικόνα που του είχε δημιουργήσει ο εν λόγω πολιτικός (τότε συνδικαλιστής). Και εάν κανείς βασιστεί στην εικόνα που παρουσιάζει ο κ. αναπλ. Υπουργός σήμερα, μάλλον ο γιατρός είχε σχηματίσει σωστή εικόνα.

Οργίλος, οξύθυμος, απόλυτος και υβριστικός απέναντι σε όποιον έχει διαφορετική άποψη ή τοποθέτηση απέναντί του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΠΟΕΔΗΝ, για την οποία εξαπολύει ευκαίρως ακαίρως μύδρους, παραθεωρώντας το γεγονός ότι η Ομοσπονδία αυτή εκπροσωπεί το σύνολο των υγειονομικών Εργαζομένων, τους οποίους κάποτε εκπροσωπούσε και αυτός ως συνδικαλιστής. Και δεν στέκεται μόνο στο επίπεδο της ηγεσία της Ομοσπονδίας, αλλά βάλει και εναντίον των ίδιων των Εργαζομένων. Να θυμηθώ την πρόσφατη δήλωσή του στην δημόσια τηλεόραση (βλ. www.protothema.gr 6/10/2016), κατά την οποία απευθυνόμενος προς τους υγειονομικούς είπε: «*Πάντα υπήρχαν προβλήματα, αλλά δεν είδα τότε τέτοιες κινητοποιήσεις*». Αλήθεια κ. Πολάκη, όλα τα χρόνια των συνδικαλιστικών σας αγώνων – εννοείται πριν βρεθείτε στον θώκο του Υπουργείου Υγείας και η αντίληψή σας υποστεί στην ριζική μετάλλαξη που προβάλλετε πλέον – δεν παρατηρήσατε καμία δυναμική κινητοποίηση των Εργαζομένων; Δεν παρατηρήσατε τους σθεναρούς αγώνες τους απέναντι σε όλα αυτά επαχθή που επισφρεύσταν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και φαλκίδευαν τον δημόσιο χαρακτήρα του και τα δικαιώματα ασθενών

και εργαζομένων; Αν κ. Πολάκη, τόσα χρόνια συνδικαλιστής – και μάλιστα «αφιστερός» συνδικαλιστής όπως δηλώνατε - δεν είδατε τις μεγάλες κινητοποιήσεις των Εργαζομένων της υγείας (τις κινητοποιήσεις που εσείς συμμετείχατε πως τις χαρακτηρίζετε;;) τότε ή δεν συμμετείχατε σ' αυτές ή η εξουσία που αποκτήσατε επηρεάζει αρνητικά και στρεβλωτικά την μνήμη σας.

Αναφορικά με το νέο καύχημα του αναπλ. Υπουργού Υγείας για την αξιοποίηση χρηματικού ποσού από τις τηλεοπτικές άδειες, για την πρόσληψη μέσω ΟΑΕΔ συμβασιούχων (12μηνες συμβάσεις) στα Νοσοκομεία, να θυμίσουμε στον κ. αναπλ. Υπουργό το πάγιο αίτημά του - όσο δεν ήταν στην Κυβέρνηση βέβαια – περί μόνιμων προσλήψεων στο ΕΣΥ. Αλήθεια πόσο νερό έχει μπει στο κρασί των στελεχών της συγκυβέρνησης; Μέσα σε δύο χρόνια, ότι πολεμούσαν το ενστερνίστηκαν και ότι είχαν ως σημαία τους το απεμπόλησαν... Κάτι τέτοιο θα είχε στο μυαλό του ο Λένιν όταν έγραψε: «*H εντιμότητα στην πολιτική είναι αποτέλεσμα της δύναμης, ενώ η υποκρισία αποτέλεσμα της αδυναμίας*»...

Και μπορεί ο κ. Πολλάκης στην ίδια συνέντευξη να δήλωσε ότι: «*O κατήφορος των συστήματος (ενν. ΕΣΥ) σταμάτησε αλλά υπάρχουν ακόμη βαθιές πληγές και έχουμε πλήρη συναίσθηση*», όμως η πραγματικότητα μας λέει ότι ούτε ο κατήφορος σταμάτησε, αλλά ούτε και οι υπεύθυνοι πολιτικοί έχουν την οποιαδήποτε συναίσθηση!

Η επιβίωση του ΕΣΥ απαιτεί γενναίες και άμεσες κινήσεις:

- α) Την άμεση πρόσληψη MONIMOY Προσωπικού.
- β) Την προάσπιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΔΩΡΕΑΝ χαρακτήρα της Υγείας.
- γ) Την επαρκή χρηματοδότηση.

Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα, που σκοπό έχουν ωραιοποιήσουν μια κατάσταση φαινομενικά και όχι ουσιαστικά. Τα «παυσίπονα» δεν σώζουν έναν ασθενή που χρειάζεται χειρουργείο!!!

Όλοι μας θα κριθούμε από τις επιλογές μας. Ο λόγος του Μενάνδρου (4^{ος} π.Χ. αι.) «*Αρχής τετευχώς, ίσθι ταύτης ἀξιος*» (=αν αποκτήσεις κάποιο αξιόμα, να [φροντίσεις να] φανείς αντάξιός του) ας είναι το κριτήριο που θα μας κατευθύνει.

Γεώργιος Ματθ. Φλούδας

Γεν. Σύμβουλος ΠΟΕΔΗΝ

ΔΑΚΕ