



ΟΙ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ

«αυτοί που σήμερα φαίνονται νικημένοι,
του αύριο μπορούν να είναι οι νικητές»



Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε στη δίνη μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όπου το κεφάλαιο αδυνατεί να πετύχει τους ρυθμούς ανάπτυξης που επιθυμεί ενώ η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκή λιτότητα, αυξανόμενη ανεργία και ραγδαία επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων.

Στην χώρα μας η κρίση εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη ένταση και γι' αυτήν δεν ευθύνεται όπως λένε τα «παπαγαλάκια» του συστήματος (πολιτικοί, οικονομολόγοι, ΜΜΕ) η «τεμπελιά» των Ελλήνων, η κακή διαχείριση από τους πολιτικούς, η διαφθορά, οι μίζες, οι υπεξαιρέσεις δημοσίου χρήματος και κυρίως ο «υπερτροφικός» δημόσιος τομέας (εδώ εννοούν ότι το πρόβλημα είναι η μόνιμη και σταθερή εργασία και οι «υπέρογκες» κοινωνικές δαπάνες). Όμως όλα αυτά υπάρχουν σ' όλο τον κόσμο, υπήρχαν και στις εποχές των «χρυσών» αγελάδων και δεν δημιουργούν την κρίση.

Το κεφάλαιο και σήμερα και παλιότερα προσπαθούσε και προσπαθεί να φορτώσει το βάρος της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων στο εσωτερικό μιας χώρας και σε διακρατικό στους λαούς των πιο αδύναμων χωρών. Τα μέσα που μετέρχεται η αστική τάξη για να ξεπεράσει την κρίση είναι:

- Ένταση με της εκμετάλλευσης με κάθε τρόπο
- Πλήρη εμπορευματοποίηση των πάντων
- Μείωση του κοινωνικού ρόλου του κράτους είτε με παραχώρηση λειτουργιών του και υπηρεσιών άμεσα στους ιδιώτες είτε μέσα από την λειτουργία του με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
- Αύξηση της καταστολής

Σ' αυτή την περίοδο λοιπόν που χρειάζεται ένας τέτοιος τύπος κρατικού τομέα, που γίνεται μια προσπάθεια το κρατικό να πάψει να είναι δημόσιο έρχεται και η αξιολόγηση που σκοπός της είναι η δημιουργία ενός πειθήνιου και υποταγμένου

στρατού δημοσίων υπαλλήλων που θα εργάζεται σ' ένα κράτος που εγκαταλείπει τον κοινωνικό του ρόλο.

Παρατηρούμε ότι το Υπουργείο στρέφεται ενάντια στην απεργία της ΑΔΕΔΥ μ' έναν ιδιόμορφο τρόπο.

Πρώτα απ' όλα το Υπουργείο και η κ. Γεροβασίλη κρίνουν από μόνοι τους την απεργία παράνομη.

Δεύτερον προσπαθεί να εκβιάσει τους προϊσταμένους και τους διευθυντές των υπηρεσιών με επιπτώσεις στις κρίσεις αν δεν γίνουν απεργοσπάστες.

Τρίτον η ανεξαρτητοποίηση των τριών επιπέδων της αξιολόγησης είναι μια προσπάθεια να σπάσει η ενότητα των εργαζομένων.

Τέλος θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το ότι οι υφιστάμενοι θα κρίνουν με ανώνυμα ερωτηματολόγια τους προϊσταμένους τους. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια ανθρωποφαγία ανάμεσα στο προσωπικό.

Θα είχε ενδιαφέρον να αναφέρουν την άποψή τους η ΔΑΚΕ και η ΔΗΣΥ καθώς η αξιωματική αντιπολίτευση ψήφισε υπέρ στην Βουλή.

Είναι καθήκον μας να αποδείξουμε ότι οι απεργίες στο Δημόσιο δεν απαγορεύονται. Είναι καθήκον μας να υπερασπίσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας. Είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε και να διευρύνουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Όλοι μαζί στην απεργία-αποχή για να μην περάσει η αξιολόγηση. Όποιος σ' αυτή τη μάχη είναι απεργοσπάστης δεν ασκεί ένα δικαίωμά του αλλά στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων εντός και εκτός Νοσοκομείου.