

Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ και ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΝΑΙ ΝΑΡΚΟΘΕΤΗΜΕΝΗ

Το χρόνια υποστελεχωμένο και εμπορευματοποιημένο δημόσιο σύστημα υγείας, από τις πολιτικές της ΕΕ και των κυβερνήσεων της «επιχειρηματικότητας», θα αντιμετωπίσει άμεσα τους πιο ισχυρούς κλυδωνισμούς για να καλύψει τις νέες σύνθετες ανάγκες λειτουργίας, με τις χειρότερες προϋποθέσεις.

Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για την μέχρι τώρα επιτυχία περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, που αποτελεί μια αντικειμενική συλλογική επιτυχία, έχουν έναν **δόλιο πολιτικό στόχο. Να κρύψουν** μέσα στο θόρυβο, ότι η επόμενη φάση έχει ναρκοθετηθεί από τις πολιτικές επιλογές που έκανε και αυτή η κυβέρνηση, για να καλλιεργηθεί μια κενή περιεχομένου εμπιστοσύνη στο αστικό κράτος. **Η πιθανή ανοσοποίηση** του πληθυσμού λόγω του lockdown είναι της τάξης του 1% που σημαίνει ότι το σύνολο του πληθυσμού είναι ευάλωτο οπότε τα πολύ ΔΥΣΚΟΛΑ είναι μπροστά μας. **Επίσης**, ο ίδιος αυτός πληθυσμός είναι ευάλωτος στην ανεργία, την φτώχεια και την μειωμένη πρόσβαση σε αναγκαία αγαθά για την διατήρηση ενός καλού επιπέδου υγείας, λόγω των αντεργατικών μέτρων που επέβαλλαν οι ΠΝΠ της κυβέρνησης και των επιπτώσεων της **θουελλώδους επίθεσης** που έρχεται, λόγω της βαθιάς ύφεσης στην καπιταλιστική οικονομία, που η πανδημία επιτάχυνε. Οι ανάγκες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το δημόσιο σύστημα υγείας είναι πολύ μεγαλύτερες από την προ covid 19 περίοδο.

Η επαναφορά της λειτουργίας των νοσοκομείων σε μερική «κανονικότητα» θα γίνει με τεράστια δυσκολία και κινδύνους για ασθενείς και υγειονομικούς. Διότι η ανάγκη για **λειτουργία με διπλό χαρακτήρα** δηλ. και με τμήματα αντιμετώπισης covid 19 και με τμήματα για αντιμετώπιση μη covid 19 περιστατικών, απαιτεί μόνιμο προσωπικό, πολλαπλάσιο αυτού που μέχρι στιγμής έχει έρθει στις δομές υγείας, **αλλά** και χρηματοδότηση πολλαπλάσια αυτής που δόθηκε, κυρίως από χορηγούς-επιχειρηματίες, που πλούτισαν **και** σε αυτήν την κρίση.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΓΝΙ

Για να ανοίξουν οι 3 νέες μονάδες νοσηλείας ενηλίκων covid-19, η νέα μονάδα covid-19 παιδιών, η νέα ΜΕΘ covid-19 και να λειτουργήσουν 2 χώροι ΤΕΠ για covid-19 και μη covid-19, χρειάστηκε λόγω της οριακής στελέχωσης του ΠΓΝΙ, να γίνει ριζική αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού και των λειτουργιών αρκετών κλινικών, οι οποίες μεταφέρανε το προσωπικό τους. Το διάστημα των δύο μηνών της πανδημίας, με μείωση της προσέλευσης τακτικών και επειγόντων περιστατικών που άγγιξε το 70%, **στελεχώθηκαν οι νέες δομές με μαζικές μετακινήσεις υπάρχοντος προσωπικού.** Τέθηκαν συνολικά 110 υγειονομικοί εκτός μάχης με άδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων, απολύθηκαν 24 καθαρίστριες και ενισχύθηκε το ΠΓΝΙ με μόλις 18 νέους νοσηλευτές, 8 γενικών καθηκόντων και 12 καθαρίστριες, κάνοντας το ισοζύγιο προσωπικού ιδιαίτερα αρνητικό. Σε αυτές τις συνθήκες «άδειου» νοσοκομείου, με τους ασθενείς σπίτι, υπήρξε οριακή δυνατότητα στελέχωσης **με βίαιη ανατροπή της εργασιακής ζωής πολλών υγειονομικών του ΠΓΝΙ, σε συνθήκες έλλειψης μέτρων προστασίας.** Με άναρχες μετακινήσεις, με την παρέμβαση κυβερνητικών συνδικαλιστών, εντείνοντας τις αδικίες.

Η επιβαλλόμενη από τις διογκωμένες, πιεστικές ανάγκες υγείας του λαού, σταδιακή επαναφορά της τυπικής λειτουργίας του ΠΓΝΙ, με ταυτόχρονη διατήρηση δομών covid-19. **είναι αδύνατον να γίνει με ασφάλεια** με το υπάρχων προσωπικό. **Ό,τι γίνει, θα πραγματοποιηθεί με «τέντωμα» του υπάρχοντος προσωπικού και η εντατικοποίηση θα κορυφωθεί.** Εάν αυτό συνδυαστεί με πιθανή αναζωπύρωση της πανδημίας όπως σε χώρες που έχουν άρει περιοριστικά μέτρα π.χ. Γερμανία, η κατάσταση θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ

Ήδη εμφανίζεται την τελευταία εβδομάδα αυξημένη προσέλευση στις παθολογικές κλινικές που εμφανίζουν ράντζα, αυξημένη προσέλευση καρδιολογικών ασθενών που οδήγησε σε άρση της λειτουργίας της καρδιολογικής μονάδας για covid περιστατικά, αυξημένη προσέλευση στην νεφρολογική κλινική και αυξημένη ανάγκη για διενέργεια χειρουργείων. Αντικειμενικά αυτή η προσέλευση **θα αυξηθεί** σε όλα τα τμήματα του ΠΓΝΙ

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι για την αντιμετώπιση των νέων αναγκών των νοσοκομείων στην μετα-covid περίοδο, οι 3700 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού που έχει κάνει στους δύο μήνες η κυβέρνηση,

καλύπτοντας το 10% των 30.000 κενών οργανικών θέσεων που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ **είναι επικίνδυνη παρακαταθήκη για την επόμενη φάση**. Η απουσία των μη covid ασθενών από τα νοσοκομεία εδώ και 2 μήνες φθίνει και τώρα οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται ραγδαία.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Τα λόγια στήριξης των υγειονομικών από κυβερνητικά χείλη και η αναγνώριση του δημόσιου συστήματος υγείας είναι κενή περιεχομένου αν ειδωθεί υπό το πρίσμα των γεγονότων των 2 μηνών πανδημίας.

1^{ον} Εμβληματικά, ο υφυπουργός υγείας ανήγγειλε το **ξεκίνημα της σταδιακής λειτουργίας των νοσοκομείων από τα απογευματινά ιδιωτικά ιατρεία**. Το ξεκίνημα λοιπόν αφορά την πιο χτυπητή επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, στοχεύοντας την τσέπη των ασθενών.

2^{ον} **Η επιλογή της μη επίταξης του ιδιωτικού τομέα της υγείας**, για να προστατευτούν οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα υγείας από μείωση κερδοφορίας, κάνει την πιεστική επιστροφή στην κανονικότητα πολύ πιο δύσκολη. Διότι το σύστημα υγείας **ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα** να αξιοποιήσει σχεδιασμένα του πόρους του ιδιωτικού συστήματος για να υπηρετήσει των σύνολο των αναγκών covid και μη covid. **Σε πιθανή αναζωπύρωση** η επιλογή αυτή θα δείξει τις εγκληματικές συνέπειές της, όπως άλλωστε φάνηκε με τις ιδιωτικές κλινικές που γίνανε κέντρα διασποράς και θανάτου για να εξυπηρετήσουν την κερδοφόρα λειτουργία τους, δείχνοντας τι σημαίνει επιχειρηματική λειτουργία στο χώρο της υγείας και πόσο αναγκαία είναι η κατάργησή της.

2^{ον} **Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας** που πρέπει να παίξει αυξημένο ρόλο στην αντιμετώπιση των νέων σύνθετων αναγκών υγείας, βγαίνει αποδυναμωμένη από την 1^η αυτή φάση καθώς δε ενισχύθηκε ούτε με προσωπικό ούτε με εξοπλισμό. Χαρακτηριστικά στο **Κ.Υ. Ιωαννίνων** δεν καλύφθηκαν ούτε τα κενά σε οφθαλμίατρο, νευρολόγο και παθολόγο ιατρό. **Το πιο αποκαλυπτικό πολιτικό γεγονός όμως**, αποτελεί η ψήφιση στις 11 Μάρτη, εν μέσω πανδημίας, του νομοσχεδίου για την 1^ο βάρθμια φροντίδα που εισάγει ΜΚΟ και ιδιωτικές επιχειρήσεις στο χώρο της 1^ο βάρθμιας υγείας. *Υπερψήφισαν ΝΔ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση. Παρών, ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25. Κατά ψήφισε το ΚΚΕ*

3^{ον} **Η επιπλέον κρατική χρηματοδότηση** του συστήματος υγείας είναι μέχρι στιγμής 145 εκατομμύρια ευρώ καλύπτοντας ουσιαστικά τις μειώσεις 110 εκατομμυρίων ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό που έγιναν το 2019-2020. Η στήριξη της χρηματοδότησης εξοπλισμού και μέσωσν προστασίας, από ευκαιριακούς χορηγούς – επιχειρηματίες με 86 εκατομμύρια, δείχνει την **συνέχιση της απεμπόλισης της κρατικής ευθύνης για την υγεία**.

4^{ον} **Η μόνη αναφορά του υπουργείου Υγείας για την ένταξη υγειονομικών στα ΒΑΕ**, είναι η παραπομπή του θέματος στην αρμόδια επιτροπή που συνέστησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μέχρι τέλος Ιουνίου πρέπει να παραδώσει το πόρισμα της. Πόρισμα που δεσμεύεται από τις οδηγίες της ΕΕ για πετσόκομμα των ΒΑΕ. Άλλωστε **η κατάργηση της ειδικότητας του γιατρού εργασίας** με την ΠΝΠ της 11^{ης} Μαρτίου, δείχνει τις προθέσεις για χτύπημα της οποιας προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων απέμεινε.

5^{ον} **Η «φονική» λογική του κόστους-οφέλους** στην υγεία, οι νόμοι για τα DRGs, τα ΣΔΙΤ, την παραχώρηση της καθαριότητας σε εργολάβους, οι χιλιάδες ελαστικά εργαζόμενοι υγειονομικοί, το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου-Βρούτση που νομοθέτησε την ιδιωτική ασφάλιση, **είναι όλα ΕΔΩ, απειλητικά απέναντί μας**.

Ο κορωναιός γίνεται φονικός όταν συναντά υποκείμενα νοσήματα. **Το μόνιμο υποκείμενο νόσημα της καπιταλιστικής οικονομίας**, η υπεσυσσώρευση κεφαλαίων που δεν μπορούν να επενδυθούν κερδοφόρα μέσα στον λυσσαλέο ανταγωνισμό, οδηγεί με **καταλύτη τον κορωναιό σε βαθιά κρίση**. Στα 3 μηνόμνια της προηγούμενης κρίσης, που ήρθαν ως έκτακτα μέτρα και γίνανε μόνιμα, **θα προστεθεί** μια νέα θυελλώδης επίθεση και στο σύστημα υγείας και στους υγειονομικούς **χωρίς εξαίρεση**, όπως σε όλο το λαό. Σε έναν λαό που η χειροτέρευση της ζωής του θα **αυξήσει τα υποκείμενα νοσήματα** οπότε και την φονικότητα του κορωναιού.

Πλέον όμως έχουμε εμπειρία. Αυταπάτες για λύσεις χωρίς οργανωμένη σύγκρουση με τον καπιταλισμό και τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους του, δεν δικαιολογούνται.

Το σύνθημα της φετινής πρωτομαγιά «ο πραγματικός φονικός ιός είναι ο καπιταλισμός» τεκμηριώνεται από τις εικόνες ομαδικών τάφων, της εκατόμβης νεκρών ασθενών, γιατρών και νοσηλευτών, εκατομμυρίων νέων ανέργων, στις «προηγμένες» χώρες, των «προηγμένων» συστημάτων υγείας, του «προηγμένου» καπιταλισμού.