

## ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΨΙΧΟΥΛΑ ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ, ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΔΙΧΑΣΜΟ ΓΙΑ 2<sup>η</sup> ΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στις 22/11 στη Βουλή υγειονομικό έκτακτο «επίδομα» σε 100.000 δηλ. ΟΛΟΥΣ τους υγειονομικούς, στο ύψος του μισού μισθού. Την επομένη ημέρα ο Αν. Υπουργός Οικονομικών αναίρεσε τις εξαγγελίες και προσδιόρισε ότι θα καταβληθεί μόνο **«στους υγειονομικούς της πρώτης γραμμής δηλαδή σε όσους έρχονται σε επαφή με ασθενείς» !!!**

Είναι η 2<sup>η</sup> φορά που η κυβέρνηση αποπειράται τον διχασμό των υγειονομικών. Πέρυσι τέτοια ακριβώς εποχή στις 20 /11, στάλθηκε από τις ΥΠΕ στα νοσοκομεία και τα ΚΥ όλης της χώρας επείγον έγγραφο με θέμα: **«Καταγραφή Στοιχείων Προσωπικού που απασχολήθηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας για παροχή επιδόματος Covid προσδιορίζοντας ότι στις ειδικότητες συμπεριλαμβάνονται όλοι ΠΛΗΝ διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, καθαρίστριες κτλ. εντάσσοντας ΜΟΝΟ τους μόνιμους υπάλληλοι καθώς και το επικουρικό προσωπικό ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ τους συμβασιούχους ΣΟΧ, ΟΑΕΔ, τους ειδικευόμενους νοσηλευτές και τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Μετά την κατακραυγή, αντί να το δώσει σε όλους τους υγειονομικούς .....ΤΟ ΑΠΕΣΥΡΕ.**

Χωρίς να μηδενίζουμε το παραμικρό «βοήθημα» που θα μπει στις άδειες τσέπες μας, **θεωρούμε εμπαιγμό και κοροϊδία την αντιμετώπισή μας**, σε συνθήκες κραυγαλέας έλλειψης προσωπικού, εξουθένωσης και κομμένων αδειών.

**Το «βοήθημα» αυτό δίνεται σε μια περίοδο μεγάλης δυσαρέσκειας για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, των χιλιάδων νεκρών και διασωληνωμένων, των τερατωδών αυξήσεων στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα, που αν αυτό συνδυαστεί με την φοροληστεία, εξαφανίζουν το πενιχρό εισόδημά μας.**

Γνωρίζουμε ότι η **σχεδιαζόμενη περικοπή του ανθυγιεινού επιδόματος**, ο αποκλεισμός χιλιάδων συναδέλφων από τη χορήγηση του καθώς και η μη ένταξη στα ΒΑΕ, μαζί με την ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας, **εντάσσονται στο σχεδιασμό** κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας με **ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με όσο το δυνατό λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό.**

Γι' αυτό, επιμένουν στο να διατηρούν «παγωμένους» τους μισθούς μας – αν και η ακρίβεια «θεριεύει» ακόμη και σε είδη πρώτης ανάγκης – και αρνούνται πεισματικά την επαναφορά του 13<sup>ου</sup> και 14<sup>ου</sup> μισθού, ενώ την ίδια περίοδο που συνεχίζονται οι «πανηγυρισμοί» της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων αστικών κομμάτων για τις νέες φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων με δις ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Γνωρίζουμε ότι εμείς θα τα πληρώσουμε:

- με τη αύξηση του ΦΠΑ κατά 1,7 δις (από 17,1 δις το 2021 σε 18,8 δις το 2022) και των «ειδικών φόρων κατανάλωσης» κατά 400 εκατ. ευρώ (από 6,6 δις το 2021 σε 7 δις το 2022)

- με την αύξηση της φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους κατά 651 εκατ. ευρώ (από 9,7 δις το 2021 σε 10,35 δις το 2022) Από τους συνολικούς φόρους, το 2022, ενώ το 92,4% θα πληρώσουν οι λαϊκές οικογένειες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι προβλέπεται να πληρώσουν μόνο το 7,6% (3,8 δις).

Την ίδια στιγμή οι επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης στους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους **ΕΙΝΑΙ** ύψους 32 δις. ευρώ, για τις οποίες «περίσσεψαν» οι πανηγυρισμοί κυβέρνησης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, **ΌΛΩΝ** των αστικών κομμάτων.

Εξοργιστικό είναι το παράδειγμα της Εισφοράς Αλληλεγγύης, που συνεχίζουμε να πληρώνουμε οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και οι συνταξιούχοι (το 2022 η συνολική επιβάρυνση θα ξεπεράσει τα 398 εκατ), ενώ έχει καταργηθεί ακόμα και για τους μεγαλομετόχους επιχειρηματικών ομίλων.

**Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι τόσο στη φάση της κρίσης όσο και της ανάκαμψης, χαμένοι είμαστε οι εργαζόμενοι, που πληρώνουμε, με την ένταση της εκμετάλλευσης, της φοροληστείας και τις ανατιμήσεις, είτε για να «διασωθούν» είτε για να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.**