

**ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ. ΒΑΡΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΛΑΣΤΙΧΟ.
ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ.**

Στο ΓΝ Χατζηκώστα τις τελευταίες εβδομάδες παρουσιάζονται εστίες διασποράς σε κλινικές (ορθοπεδική, νεφρολογική, τεχνητός νεφρός, χειρουργική), προσβάλλοντας ασθενείς και προσωπικό, συμβάλλοντας στην επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας της περιοχής μας. Αποκορύφωμα η διασπορά στην χειρουργική κλινική όπου βρέθηκαν διαδοχικά θετικοί 6 νοσηλευτές, 2 γιατροί και 2 τουλάχιστον ασθενείς. Βγήκαν καθυστερημένα σε καραντίνα 4 γιατροί, 15 νοσηλευτές της κλινικής και του χειρουργείου και 5 αναισθησιολόγοι. Είναι δεκάδες οι συναδέλφοι που βγήκαν το τελευταίο διάστημα σε καραντίνα και αντικαταστάθηκαν από τους ελάχιστους εναπομείναντες με διαρκείς, εξαντλητικές μετακινήσεις που δυσκολεύουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. **Τραγικό αποτέλεσμα αποτελεί η νόσηση 48χρονος συναδέλφου η οποία βρίσκεται διασωληνωμένη στην ΜΕΘ-covid εδώ και μια εβδομάδα.**

Όλα όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο μας είναι μια μικρή ψηφίδα της βάρβαρης πολιτικής όλων των κυβερνήσεων στην υγεία. Η διοίκηση αξιοποιεί την σιωπή ασυρμάτου που έχει επιβάλλει το υπουργείο και δεν ενημερώνει και δεν απολογείται για τίποτα, εντός και εκτός νοσοκομείου. Διατηρεί υποστελεχωμένη την επιτροπή λοιμώξεων και παρεμβαίνει στο έργο της κάνοντας λάστιχο τα πρωτόκολλα ασφαλείας για να μην ξοδέψει test, να μην βγάλει σε καραντίνα το ελάχιστο προσωπικό και να μην χαλάσει η ψευδαίσθηση ότι όλα λειτουργούν «ρολόι». Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αποσιώπησης της πραγματικότητας δημιουργείται το έδαφος φημολογιών, αναρτήσεων που στοχοποιούν διάφορους υπεύθυνους χωρίς γνώση και τεκμηρίωση. **Η περίπτωση της χειρουργικής κλινικής είναι ενδεικτική της λογικής του «τυφλού ρίσκου» της διοίκησης στον έλεγχο της διασποράς και την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.**

Εν μέσω κόκκινου συναγερμού λόγω των εστιών διασποράς, ασθενής κλινικής που μεταφέρθηκε αρχές Φλεβάρη στο χειρουργείο και μετά στην χειρουργική κλινική για επείγον πρόβλημα, ξαναγυρίζει στην κλινική του, όπου ο συνοδός του και ίδιος βγαίνουν θετικοί.

Αντί λοιπόν ξεκινήσει η ιχνηλάτηση από την χειρουργική κλινική στην οποία βρίσκονταν λίγες ημέρες πριν, το προσωπικό ενημερώνεται ότι η ιχνηλάτηση θα ξεκινήσει από την κλινική στην οποία ο ασθενής βρέθηκε θετικός, παρακάμπτοντας την χειρουργική. Το προσωπικό της κλινικής αντιδρά και απαιτεί έλεγχο. Ο έλεγχος κάτω από την πίεση γίνεται με rapid για όλους τους ασθενείς τα οποία “βγαίνουν” αρνητικά και μοριακά για όσους δούλευαν της μέρες που ήταν ο θετικός ασθενής στην κλινική.

Την επόμενη ημέρα από τα “αχρείαστα” τεστ που «ετισθητικά» πήραν οι γιατροί της χ/κ βγήκαν 3 νοσηλευτές θετικοί και η οδηγία ήταν να μπουν σε καραντίνα μαζί με τους νοσηλευτές οι οποίοι ήταν σε βάρδια μαζί τους...για τους γιατρούς ούτε κουβέντα...και λαμβάνεται η απόφαση να παρθεί εκ νέου μοριακός σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλους τους ασθενείς...και προκύπτουν θετικοί άλλοι 3 νοσηλευτές και 2 ασθενείς (που είχαν αρνητικό rapid).

Ούτε όμως και αυτά τα δεδομένα ευρείας διασποράς δεν συγκινούν την διοίκηση, η οποία στο αίτημα να μην μπει κανένα τακτικό χ/ο και να απολυμανθεί η κλινική λόγω κρουσμάτων και έλλειψης προσωπικού στη χ/κ..., απαντά ότι η κλινική θα συνεχίσει τη λειτουργία της κανονικά. **Το αποτέλεσμα** ήταν να νοσηλευτεί ασθενής για προγραμματισμένο χειρουργείο στο ίδιο θάλαμο με ασθενή ο οποίος βγήκε θετικός (με καθυστερημένη απάντηση 48 ωρών από το αφόρητα καταπονημένο και μοναδικό στην περιοχή εργαστήριο μοριακού ελέγχου).

Το θέατρο του παραλόγου για να ικανοποιηθούν τα λαθεμένα κριτήρια της διοίκησης με βάση τα πρωτόκολλα-λάστιχο του ΕΟΔΥ, δεν σταματά εκεί. Την προηγούμενη Παρασκευή, βγαίνει θετικός γιατρός της κλινικής. Αντί την ίδια ημέρα να παρθούν αποφάσεις αφέθηκε να εφημερεύσει το Σάββατο χειρουργός μέχρι το μεσημέρι και αφού είχε εξετάσει περιστατικά, ειδοποιήθηκε να πάει για καραντίνα σπίτι του. Το ίδιο συνέβηκε και για άλλους συναδέλφους. Και την Δευτέρα βγαίνει κι άλλος γιατρός θετικός.

Είναι αδιανόητο ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας να συνεχίζουν να γίνονται τέτοιες εκπτώσεις στις ιχνηλατήσεις και στην λήψη προληπτικών μέτρων. Ανακύπτει αβίαστα το ερώτημα :

αν στα νοσοκομεία που είναι ελεγχόμενος συγκεντρωμένος χώρος αλληλεπίδρασης ατόμων, με δυνατότητα λήψης αυστηρών μέτρων προστασίας και διενέργεια εντατικής, ενδελεχούς ιχνηλάτησης, συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα,

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ με τις ιχνηλατήσεις που διενεργεί η Περιφέρεια και ο ΕΟΔΥ, με ελάχιστους ιχνηλάτες σε έναν τεράστιο πληθυσμό ; ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΘΕΙ, καθώς είναι μέρος της κεντρικής στρατηγικής της κυβέρνησης και της περιφέρειας η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ σε ότι αφορά την διασπορά του ιού. Για να μπορούν με θράσος να κουνάν το δάχτυλο σε όλους, επικαλούμενοι τη ατομική ευθύνη αφήνοντας στο απυρόβλητο την δική τους ευθύνη, την κρατική.

Οι εμβολιασμοί του προσωπικού στο Γ.Ν.Χατζηκώστα είναι σε επίπεδα κοντά στο 70% στους γιατρούς και 60% στους νοσηλευτές, και θα ήταν υψηλότερα, εάν στην πρώτη φάση των εμβολιασμών η διοίκηση είχε φροντίσει να απαντήσει με επίσημη ενημέρωση στα ερωτήματα που προκάλεσαν δισταγμούς και αμφισβητήσεις.

Δεν θα αφήσουμε όμως αναπάντητο και το αντιεπιστημονικό επιχείρημα ότι όποιος δεν κάνει το εμβόλιο διασπείρει τον ιό. Τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε είναι ότι ο εμβολιασμός προσφέρει το πολύτιμο πλεονέκτημα της ΜΗ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΗΣΗΣ. Ούτε αποκλείει την προσβολή από τον ιό αλλά ούτε και την μετάδοσή του.

Αποτελεί ευθύνη των υγειονομικών να εμβολιαστούν για την δική τους προστασία , να απομονώσουν τους αρνητές και να διεκδικήσουν την εφαρμογή των πιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Δεν θα αφήσουμε όμως την κυβέρνηση και τις διοικήσεις της να ενοχοποιούν για ΤΑ ΠΑΝΤΑ τους υγειονομικούς, ακόμη και για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ.

Είναι εξόφθαλμα αποδεικτικά τα στοιχεία της στελέχωσης του ΓΝ Χατζηκώστα με γιατρούς όπου από τις 148 κενές θέσεις ιατρών ΕΣΥ (με τους απαρχαιωμένους πια οργανισμούς) είναι κενές οι 39. Ακόμη και μετά την πρόσληψη των 8 γιατρών ΕΣΥ μετά από μήνες, για τις οποίες πανηγυρίζει το υπουργείο και η διοίκηση, θα μένουν κενές άλλες 31 δηλ. το 20% των θέσεων.

Οι υγειονομικοί θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε συνθήκες βαριάς κόπωσης και ψυχολογικής εξάντλησης, με απλήρωτες εφημερίες, με αναστολή κανονικών αδειών εδώ και ένα χρόνο, **αλλά δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε και να αποκαλύπτουμε ποιος πραγματικά φταίει για την κατάσταση που βιώνει το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή.**