

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Σχέδιο αποδόμησης του ΕΣΥ, ή ανικανότητα ? Η υγεία στο απόσπασμα

Δεν χρειάστηκε πάρα να εντοπιστούν 2 εστίες σε δομές περίθαλψης στα Ιωάννινα για να καταρρεύσουν τα πολυδιαφημισμένα και απόρρητα επιχειρησιακά σχέδια στο νοσοκομείο μας και να φανεί η γύμνια και το κενό σε υποδομές και στελέχωση στις υγειονομικές μονάδες της Ηπείρου. Επτά (7) μήνες απραξίας και εφησυχασμός για να αναγκαστούν μέσα σε μία βδομάδα να έρθουν 2 φορές τα στελέχη του Υπουργείου και της ΥΠΕ για να συντονίσουν τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με το Νοσοκομείο Χατζηκώστα, που είχαν βρεθεί σε οριακό σημείο πολύ καιρό πριν μπει ο νομός στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου 4.

Πίσω από τα διαγγέλματα του πρωθυπουργού και την αναφορά του σε ψεκασμένους πολίτες, πίσω από τη βιτρίνα του επιτελικού σχεδίου της κυβέρνησης και πίσω από τον καθησυχασμό του εκπροσώπου τύπου της διοίκησης, ότι όλα βαίνουν καλώς σε υποδομές και στελέχωση και η ευθύνη πλέον βρίσκεται μόνο στους πολίτες, κρύβεται μια νοσοκομειακή μονάδα με γερασμένο και ελλιπές προσωπικό που υποχρεώνεται να κλείσει κλινικές ώστε να λειτουργήσει εκ των ενόντων και τέταρτη μονάδα ειδικών λοιμώξεων, καθώς οι τρεις υπάρχουσες είναι ήδη πλήρεις, αλλά χωρίς επιπλέον γιατρούς και νοσηλευτές. Μια μονάδα που θα χρειαστεί να κλείσει τα χειρουργεία της σύμφωνα με την εντολή του Υπουργείου, καθιστώντας το νοσοκομείο μας, ουσιαστικά Νοσοκομείο ΜΙΑΣ ΝΟΣΟΥ, αφήνοντας στην τύχη τους πολίτες που θα χρειαστούν να λάβουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 3βάθμιου επιπέδου. Οι περικοπές πλέον σε ζητήματα υγείας περνούν στην πλάτη των ασθενών, όπως φαίνονται και στους μειωμένους προϋπολογισμούς για την υγεία.

Βρισκόμαστε ενώπιον μιας υγειονομικής κρίσης που δεν έχουμε δει ακόμη τις επιπτώσεις της, έχουμε δει όμως με τραγικό τρόπο τις δυνατότητες που (δεν) έχουμε για να την αντιμετωπίσουμε. Και είμαστε ακόμη στην αρχή.

Δεν θεωρούμε τις επιλογές της κυβέρνησης τυχαίες, ούτε επίσης την πολιτική που ασκούν οι διοικήσεις των υγειονομικών μονάδων και οι συστημικοί συνδικαλιστές. Από την πρώτη στιγμή δεν δόθηκε όπως έπρεπε η έμφασή στις πολιτικές Δημόσιας υγείας (σχεδιασμός και πρόληψη), αλλά δόθηκε το βάρος στην Πολιτική προστασία (αντιμετώπιση και καταστολή). Έτσι, αντί στο διάστημα που είχαμε παράθυρο ευκαιρίας να σχεδιάσουμε και να στελεχώσουμε το σύστημα, αντί να λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπιση εστιών συγχρωτισμού (Μ.Μ.Μ., σχολικές μονάδες, γηροκομεία κλπ), αντί να γίνουν μαζικά τεστ στον πληθυσμό, αντί να υπάρχουν κεντρικά τοπικά δίκτυα συντονισμού και ελέγχου της πανδημίας, αντί να στηθούν μονάδες και να φτιαχτεί ένα δίκτυο υγειονομικών υποδομών για να στηρίξουν τα μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία, επιλέχτηκε (συνειδητά) να τροφοδοτηθούν τα ΜΜΕ με χρήμα ώστε να παρουσιάζουν μια εξιδανικευμένη εικόνα στο σύστημα

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

υγείας και να δοθεί το βάρος στην επικοινωνία και στην συνέχεια τη στοχοποίηση των νέων και των εργαζομένων με την καταστολή. Χρειάστηκε να κοκκινίζουν οι περιοχές και να κυνηγάμε την νόσο, αντί να προλαμβάνουμε έγκαιρα με σχέδιο και δράση.

Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο με την πανδημία, το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με την κατάσταση στο νοσοκομείο μας. Προφανώς αυτό δεν την ανησυχεί, καθώς δεν αφορά αυτούς που εξυπηρετεί. **ΑΦΟΡΑ ΟΜΩΣ ΕΜΑΣ.** Η βδομάδα που ξεκινά μας βρίσκει με περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω αντιμετώπισης κρουσμάτων Covid, καθώς νοσηλευτές και γιατροί καθημερινά «βγαίνουν» θετικοί, και χρειάζεται να αποσύρονται από την μάχη για αρκετές ημέρες. Νέοι εκπαιδευόμενοι νοσηλευτές να καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά στην μονάδα Covid, κλινικές να κλείνουν η μια μετά την άλλη και να μετατρέπονται σε μονάδες Covid χωρίς στελέχωση και υποδομή (αρνητική πίεση, ντουζ, αποδυτήρια, υλικά κλπ), χειρουργικές κλίνες να κόβονται για να ενισχυθούν με προσωπικό άλλα τμήματα, και το νοσοκομείο να μετατρέπεται σε Κέντρο Covid-19, αποστερώντας από τους πολίτες πολύτιμες υπηρεσίες.

Σε αυτή την κατάσταση και πριν ακόμη τα πράγματα ξεφύγουν εντελώς, χρειάζεται άμεσα να γίνει γνωστό το επιχειρησιακό σχέδιο της διοίκησης ώστε να είμαστε έτοιμοι και να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Χρειάζεται **διεπιστημονική** συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς και κομματικές παρωπίδες και ένας τοπικός συντονισμός (περιφέρεια, Δήμος, Διοικητές Νοσοκομείων, Πανεπιστήμιο) με την **συνδρομή και άλλων επιστημόνων** ώστε να εκπονηθεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης της Covid-19 με παρέμβαση κυρίως **στην κοινότητα** και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και όλων των δομών (ΠΦΥ, Βοήθεια στο σπίτι, γηροκομεία, δομές υποστήριξης κλπ) ώστε να μην αποτελεί το Νοσοκομείο μας την βασική γραμμή άμυνας. Χρειάζεται ανασύνταξη δυνάμεων και ΝΕΟ επιχειρησιακό σχέδιο δράσης με καθορισμένους ρόλους για νοσηλεία υπερηλίκων, ευπαθών ομάδων, και όσων χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ

Χρειάζεται να σωπάσουν οι κραυγές αλλά και τα νανουρίσματα ότι τάχα όλα είναι σωστά καμωμένα και να απαιτήσει το νοσοκομείο ΑΜΕΣΑ επιπλέον Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Όσοι συμβουλεύουν ότι είμαστε επαρκείς προσφέρουν δυστυχώς κακές υπηρεσίες και εξυπηρετούν το νεοφιλελεύθερο σχέδιο της κυβέρνησης της επόμενης ημέρας. **Όταν το προσωπικό θα φθίνει από την έκθεση στην νόσο και την κόπωση, και οι ασθενείς θα ψάχνουν κενή κλίνη, θα είναι πλέον πολύ αργά.**

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ