

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΓΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ & ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΖΕΙ ΩΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ

Συναδέλφισσες-οι,

Όλοι αντιλήφθηκαν μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις της 26^{ης} Γενάρη την τεράστια δύναμη της κινητοποίησης του λαού να καθορίζει τις εξελίξεις. **Στις 28 Φεβρουαρίου μπορούμε να τους αναγκάσουμε να φοβηθούνε την συνειδητή οργή μας. Να απαιτήσουμε** να τιμωρηθούν πολιτικά και ποινικά οι ένοχοι του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος 57 νέων παιδιών. **Να δείξουμε** ότι δεν ανεχόμαστε καμία συγκάλυψη των αιτιών και των στοιχείων του εγκλήματος, ό,τι **δεν θα ανεχθούμε να ξανασυμβεί.**

Τώρα είναι ώρα να βρεθεί στο στόχαστρο αυτή η πολιτική που με συνέπεια εφάρμοσαν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, κομματιάζοντας τον σιδηρόδρομο, ιδιωτικοποιώντας τον, **εφαρμόζοντας τη στρατηγική της «απελευθέρωσης» και του «κόστους - οφέλους»,** με τραγικά αποτελέσματα.

Να βρεθεί στο στόχαστρο το εγκληματικό νήμα που συνδέει τα αμέτρητα «Τέμπη» σε στεριά, θάλασσα, αέρα που απειλούν τη ζωή μας. Για να μην περιμένουμε τις επόμενες καταστροφές, όπως ένα ακόμα πύρινο καλοκαίρι, τις πλημμύρες, τις αθωράκιστες από φυσικά και άλλα φαινόμενα πόλεις, όπου πάντα θα αναζητείται το επόμενο «ανθρώπινο λάθος» & θα πηγαινοέρχονται δικογραφίες & πορίσματα.

Με την ίδια ορμή και απαίτηση μπορούμε να αναγκάσουμε κυβέρνηση και Διοίκηση του ΠΓΝΙ να σταματήσουν να «παίζουν» με την φθορά της υγείας μας και την ασφάλειά μας στο χώρο εργασίας. **Να μην φιμωθεί-συγκαλυφθεί ξανά η φωνή των υγειονομικών** που διεκδικούν μέτρα προστασίας της σωματικής και ψυχικής Υγείας μας.

Η Διοίκηση του ΠΓΝΙ με την κάλυψη του Υπουργείου:

Αρνείται να γνωστοποιήσει στους εργαζόμενους του ΠΓΝΙ και την Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας την γραπτή εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για να ξέρουμε από τι κινδυνεύουμε και ποια είναι τα αντίστοιχα ειδικά μέτρα πρόληψης και προστασίας που χρειάζεται να ληφθούν σε κάθε τμήμα και κλινική.

Αρνείται να επιβάλει σε γιατρό Εργασίας και Τεχνικούς Ασφάλειας να κάνουν αυτοψίες και μελέτη των συνθηκών σε κάθε χώρο του Νοσοκομείου μαζί με την επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας, όπως προβλέπουν οι όροι των συμβάσεών τους και ο νόμος. Ακόμη και στους χώρους του ΠΓΝΙ που έγιναν εργατικά ατυχήματα, καμία αυτοψία, κανένας έλεγχος των συνθηκών και καμία πρόταση βελτίωσης δεν έχουν γίνει. **Ο γιατρός Εργασίας και οι Τεχνικοί Ασφάλειας χρησιμοποιούνται από την Διοίκηση μόνο ως φύλλο συκής, όχι για να συνεισφέρουν στην προστασία μας.**

Αρνείται να επιβάλλει στον Γιατρό Εργασίας να προβεί σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων του ΠΓΝΙ, ακόμα και σε αυτούς που δουλεύουν σε τμήματα υψηλού κινδύνου κατηγορίας Α, να επιβάλλει την διάγνωση επαγγελματικών ασθενειών, για να μην αποκαλυφθεί η εργοδοτική ευθύνη.

Αρνείται να πραγματοποιήσει τις υποχρεωτικές από τον νόμο συναντήσεις με την Επιτροπή ΥΑΕ τον Γιατρό και τους Τεχνικούς ανά 3 μήνες, για να συζητηθεί ο σχεδιασμός της προστασίας μας. Στην μία και μοναδική συνάντηση που έγινε σε διάστημα 1 έτους, ο Διοικητής αρνήθηκε όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζομένους του ΠΓΝΙ !!!

Αρνείται να απαντήσει ακόμη και σε συλλογικές αναφορές συναδέλφων για επικινδυνότητα στους χώρους εργασίας τους όπως στο Τμήμα Χημειοθεραπειών, στα Πλυντήρια και στην ΜΟΠ της Ψυχιατρικής. Ακόμα και μετά τους ξυλοδαρμούς συναδέλφων δεν έχει προχωρήσει τίποτα απολύτως.

Υπουργείο και Διοίκηση έχουν σύμμαχο συγκάλυψης την ΔΑΚΕ ΠΓΝΙ, τα μέλη της Επιτροπής που αυτή πρότεινε και προσωπικά τον πρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος καταστέλλει μεθοδικά κάθε προσπάθεια των μελών της Επιτροπής που θέλουν να επιτελέσουν τον ρόλο τους. **Αρνείται να αναδείξει οποιοδήποτε κίνδυνο και πάνω απ' όλα τις ευθύνες της Διοίκησης και κυβέρνησης.**

Συνάδελφισσες-οι, η εγκληματική άρνηση της Διοίκησης να λάβει υποτυπώδη μέτρα για τα εργατικά ατυχήματα και τους οφθαλμοφανείς κινδύνους έχει και μια άλλη στόχευση : **Να μην φωτιστεί ο κίνδυνος από την ύπουλη, σιωπηρή φθορά της Ψυχικής Υγείας μας** από την εντατικοποίηση, τα ακατάσχετα ωράρια βαρδιών και τις πιεστικές συνθήκες που προκαλούν οι νέοι στόχοι της Διοίκησης του ΝΕΟΥ ΕΣΥ.

1^{ον} Η ατέλειωτη γραφειοκρατία του ΟΙΔΙΠΥ και των DRGs που σε συνθήκες υποστελέχωσης, μας φορτώνουν με αδιανόητη πίεση και μας αφαιρούν χρόνο από την φροντίδα των ασθενών, με την πιθανότητα λαθών (που τελικά μας φορτώνουν με ΕΔΕ) να αυξάνει.

2^{ον} Η πίεση της αξιολόγησης και της στοχοθεσίας που έχουν σαν μοναδικό στόχο να μας κάνουν οικονομικά αποδοτικούς στο νοσοκομείο επιχείρηση.. Κανένα κριτήριο ποιότητας δεν εξετάζεται πλέον χωρίς την συγκράτηση κόστους. Όμως η ποιότητα και η πολιτική συγκράτησης κόστους δεν συμβαδίζουν ποτέ και αυτό που τελικά επικρατεί είναι **«το πιο φθινό, πιο γρήγορα, από λιγότερους υγειονομικούς»**

Άλλωστε είναι πολύ νωπές οι μνήμες από την περίοδο της πανδημίας, όταν η επιστήμη υποτάχθηκε να υπηρετήσει την ίδια πολιτική συγκράτησης κόστους και όποιος υγειονομικός μιλούσε για προδιαγεγραμμένα εγκλήματα λαιμοκοινούταν. Ακόμα κι όταν φτιάχνανε αυτοσχέδιες ΜΕΘ 100% θνητότητα.

Το burnout, η εργασιακή εξουθένωση δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι δικό τους έγκλημα απέναντι στην Υγεία και την αίσθηση αξιοπρέπειάς μας. Κι όμως μας μεταθέτουν την ευθύνη κατηγορώντας μας για «σιωπηλή παραίτηση» από τα καθήκοντά μας και έλλειψη δέσμευσης στους «υψηλούς στόχους» της Διοίκησης και της κυβέρνησης. **Δεν μπορεί να ανεχτούμε ότι η μόνη απάντηση είναι «πάρτε ένα απογευματινό μπας και κοιμηθείτε κανένα ψίχουλο και σώπασε.....».**

Συνάδελφισσες-οι, θα απεργήσουμε και θα διαδηλώσουμε για την προστασία της ζωής μας & των παιδιών μας.

Η πραγματική δικαίωση για το έγκλημα των Τεμπών είναι να μην ξανασυμβεί σε κανέναν μας και στα παιδιά του. Κι αυτό δεν έχουν διάθεση να το εξασφαλίσουν όσοι υπηρετούν την πολιτική του κόστους-οφέλους. Οφείλουμε ΕΜΕΙΣ να το διεκδικούμε ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ και να το επιβάλουμε.

ΤΩΡΑ είναι πιο ξεκάθαρο, ότι μπορούμε!